

Zeitschrift: SBB Revue = Revue CFF = Swiss federal railways
Herausgeber: Schweizerische Bundesbahnen
Band: 4 (1930)
Heft: 12

Artikel: Winter in Zwitterland!
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-780590>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Winter in Zwitserland!

De eerste sneeuw is reeds in Zwitserland gevallen, waardoor het ons gemakkelijker valt, over den meestal grauwen en somberen November heen, te denken aan de heerlijke, prachtige wintermaanden in het Zwitsersche gebergte, waarin de zon haar stralen verspreidt over diep-ingesneeuwde bergdorpen, bergweiden en bosschen en waarin een strakke, blauwe hemel ononderbroken, dagen achtereen zich over gebruide en vroolijke menschen spant, die naar de Zwitsersche bergen getrokken zijn, om wintersport te beoefenen.

Het Eldorado van de wintersport is reeds zijn voorbereidselen begonnen, om ook in dezen winter zijn gasten uit alle landen der wereld te ontvangen. Zoodra de eerste sneeuw gevallen is, beginnen de wintersportplaatsen met hun voorbereidingen, opdat glinsterende ijsbanen, ijziggladde bobbanen, hier en daar ook een koene skeletonbaan, en dan natuurlijk ook de skisprongheuvels en de sledebanen, overal tijdig gereed zijn. Doch de wintersportplaatsen hebben nog meer voorzieningen te treffen: oefenmeesters in het schaatsenrijden en skilopen, danskunstenaars op het ijs en op het parket moeten in dienst worden genomen, geheel afgezien nog van de honderden andere hulptroepen, die het land, dat terecht op zijn uitnemende hotelwezen trotsch is, noodig heeft. Hotelorkesten trekken met viool en pauke naar het hooggebergte, reusachtige vrachtwagens voeren groote voorraden etenswaren voor de in de gezonde alpenlucht dubbel-hongerige sportmensen naar boven, en gaandeweg geraken al die stille berg-



In den winter krioelen de Zwitsersche bergen als een mierenhoop van ontelbare toeristen, liefhebbers van ski, bobslee en schaatsenrijden

plaatsjes, die zoo vreedzaam en rustig onder hun dek van hooge sneeuw als het ware begraven liggen, in een ware koortsachtige stemming: dan is de openingsdag van het nieuwe winterseizoen weder aangebroken!

En nu beginnen de roode en de blauwe en de bruine en de gele bergbanen een eigenaardige wereld in die tot voor korten tijd nog verheven stilte der wintersche natuur te ontladen: een bonte reeks van meisjes en jongelingen in hun kleurige sweaters en blauwe lange skibroeken, moeders in behaaglijke pelzen wegduikend, oudere heeren in hun knickerbockers, die reeds op zich zelf een gelukkig vakantiegevoel geven. Honderden koffers, met nog veel meer sweaters en sportartikelen en avondtoiletten, worden op de wachtende arren geladen en dan rijdt de bonte karavaan naar het van alle gemakken voorziene hotel.

Den volgenden dag begint natuurlijk een ieder met het voor hem het meest ongewone, het ski-en. Na den middag binden allen, en vooral wij Hollanders die nog steeds de ijssport onze nationale sport noemen, de schaatsen onder de voeten en gaan op de ijsbaan wat baantjerijden, of les in het kunstrijden nemen, of met hen, die het stevigst op de schaatsen staan, het snelle ijshockeyspel beoefenen. En zoo gaat het iederen dag verder, afgewisseld door bobrennen, sleetjevaren of skijöring (achter het paard), totdat men zich zoo sterk en gezond gevoelt, als een der krachtige in deze bergwereld geboren Zwitsers zelf. En het goede



Eene wijk van St. Moritz in Zwitserland met schilderachtige en cosmopolitische architectuur, weerspiegelend de typische tegenstelling van den nog Italiaansch lijkenden hemel en het reeds noordelijke klimaat



Zwitsersch Alpendal; in de frissche door de sneeuw gezuiverde lucht komen de met hout beladen bespannen sleden van de bergen naar beneden

humeur is zoo onverwoestbaar, als de Alpen onvergankelijk zijn!

Heel wat hoogtedalen van vreugde zullen dezen winter den vreemdeling weder open staan, de gasten uit het buitenland met blijdschap begroeten! In de eerste plaats de bekende plaatsen uit Grauwbunden, die reeds door hun hoogte en schoonheid den Hemel bijzonder nabij zijn: het Engadin met zijn hoofdplaats St. Moritz (waar in Februari de wereldkampioenschappen in het bobrennen gehouden worden en het gedurende het geheele seizoen wemelt van ski-sprong-wedstrijden, ijshockeyturnoien en wedstrijden in het hardrijden en kunstrijden op schaatsen, met als hoogtepunt aan het einde van Januari de Europeesche kampioenschappen in het kunstrijden), met Pontresina en met tal van stillere plaatsen met minder mondain leven en minder groote sportgebeurtenissen, doch niet minder geschikte gelegenheden voor de actieve sportbeoefening; dan Davos, wereldberoemd vooral bij de vrienden der ijssport, met de snelste ijsbaan ter wereld (alle bestaande wereldrecords in het hardrijden op schaatsen zijn te Davos geboren!), waar Van der Scheer verleden jaar zijn academisch wereldkampioenschap won en waar het ook dit jaar in Januari weder niet aan spannende wedstrijden, ook op het gebied van ijshockey, zal ontbreken; het ski-eldorado Klosters, en verder Arosa, Lenzerheide en meer oorden van internationale populariteit. Niet minder prachtige sportgelegenheden bestaan echter in de andere deelen van Zwitserland. In Midden-Zwitserland heb-

In de buurt van een Zwitsersch stadje, waar een dikke sneeuwlaag, den heelen winter door, de jeugd tot uitbundig vermaak strekt

ben wij naast Andermatt en den Rigi het bij vele Nederlanders terecht geliefde Engenberg, dat dit jaar een nieuwe attractie biedt door zijn nieuw-aangelegde groote ijsbaan, bij het aanleggen waarvan de voorzitter van den Koninklijk Nederlandschen Schaatsenrijdersbond van advies heeft gediend. Dan in het Berner Oberland al die sinds tientallen van jaren reeds zoo bekende plaatsen, zooals Grindelwald en Wengen, met prachtgelegenheden voor uitstapjes naar den Kleinen Scheidegg en het hoogste hotel van Europa op het Jungfrauoch. Tegenover Wengen ligt op een indrukwekkend-prachtig rotsenterras Mürren, waar in Februari de Europeesche kampioenschappen in het skirennen-naar-beneden zullen gehouden worden. Gstaad (met zijn jaarlijksch concours hippique in de sneeuw en dit jaar de academische ski-kampioenschappen), Adelboden (waar de belangrijkste Zwitsersche skiwedstrijd van het jaar, het «Groote Skirennen van Zwitserland», zal plaats vinden) en Kandersteg zijn verder drukbezochte wintersportplaatsen in het Berner Oberland. In de omgeving van het meer van Genève liggen, warm door de zon beschenen, Caux,

Villars en Diablerets, in het kanton Wallis zijn in de laatste jaren krachtig aan het opkomen als wintersportcentra Zermatt, de parel van de Alpen aan den voet van den Matterhorn, Montana-Vermala en Champéry en ook de Zwitsersche Jura biedt wintersportplaatsen te kust en te keur. En in al deze plaatsen, van Grauwbunden tot de Jura kan ieder een hotel vinden naar eigen smaak en naar den toestand zijner beurs, luxueuser of bescheidener; de prijzen zullen verschillen, maar iedereen zal in Zwitserland verkrijgen waar voor zijn geld!

Platen van Käthe Morell

